

De eerste nieuwsbrief Care For Kenya

Terugblikken & vooruitkijken

Als organisatie kijken we terug op een bijzonder jaar. We hebben we de mogelijkheid gekregen om iets te betekenen voor onze medemens in Kenia. Dankzij alle hulp die BBvK heeft mogen ontvangen kon er gewerkt worden aan de verbetering van onderwijs en welzijn op de scholen van br. John en Ann Njeri. Maar ook tijdens de goede doelen reis in februari en maart konden we d.m.v. ons verblijf in Mago op de hotelschool een steentje bijdragen aan de toekomst van de studenten en leerkrachten.

Nieuw jaar, nieuwe plannen

We mogen als bestuur vooruitkijken.

Op 20 december 2018 is Boornbergum voor Kenia een officiële stichting geworden en hopen we binnen kort ook de ANBI status te mogen aanvragen. De naam Boornbergum voor Kenia die voor ons zo bekend in de oren klinkt zal in de loop van de tijd veranderen in **Care For Kenya**. De werkwijze en projecten die ondersteuning krijgen vanuit de organisatie blijven ongewijzigd. Het is alleen de naam die zal veranderen.

Als stichting kijken we uit naar het komende jaar. Opnieuw een jaar met veel mogelijkheden om hulp te bieden aan onze medemens in Kenia.

Rust zacht Urbanus

Op de school van Ann Njeri The Compassionate Hands for the Disabled hebben ze afscheid moeten nemen van Urbanus. Op tweede kerstdag is Urbanus vrij plotseling overleden.

Urbanus is geboren in de sloppenwijk van Nairobi en kon vanwege zijn handicap niet lopen. Zijn voetjes stonden niet in de goede stand om te kunnen lopen. Omdat zijn jonge moeder niet voor hem kon zorgen hebben

Ann en Berend de Boer zich over Urbanus ontfermd. Urbanus werd liefdevol opgevangen op de school van Ann. Door een geslaagde operatie kon Urbanus weer lopen. Hij woonde en leefde op de school van Ann Njeri waar hij altijd veel plezier had.

Verdrietig is het dan ook dat dit blij kereltje op 12 jarige leeftijd zo plotseling is overleden. We wensen Ann en een ieder die Urbanus een warm hart toedragen sterkte toe.

Berend, Siemen en Gerda.

